

Helsemessen i Falconer Centret – Frederiksberg, 5.- 7. februar 2010

Mikas bog 2:13

*Foran dem går gennembryderen,
De bryder igennem og går ud ad porten.
Deres Konge går foran dem,
Herren går i spidsen for dem.*

Med de ord og flere lignende ord, som er talt og bedt ud over Aglows tjeneste i nationerne, var det med stor forventning vi igen i år havde en stand på Helsemessen i København.



Gennembrud, en hær af kvinder og mænd. På Aglowkonferencen i maj 2009 fik alle en personlig velkomst fra Mikas bog 2:13. Med disse ord skrevet på en lille huskeseddel, gemt i min lomme – kørte jeg, Irene, og min mand, Niels, med bilen fyldt til bristepunktet alle tingene, der har været opbevaret i vores kælderrum, ind på Falconer Centret. Der var en voldsom trængsel, da der var 250 andre udstillere, som skulle have deres ting ind torsdag eftermiddag.

Det var igen en stor oplevelse at få lov til at tale og bede med så mange mennesker. Vi havde vores foredrag om fredagen lige før middag. Anette Holt Larsen delte på en klar måde ordet om Guds frelse til 19 fremmødte, og flere tilkendegav, at de ønskede at modtage Jesus.

På samme tid kom to muslimske kvinder fra Iran forbi vores stand. Jeg tilbød at bede for dem. De talte farsi, men den ene kvinde forstod dansk og fortalte, at hun havde en søster, der kender Jesus. Den anden kvinde fortalte, at hun havde set filmen *The Passion of Christ* og gjorde tegn med hænderne, at hun græd, da hun så filmen. Jeg begyndte også at græde, og vi bad for alle de muslimske kvinder og børn i Danmark, at Jesus måtte åbenbare sig for dem. Der var så megen kærlighed og Guds nærvær til stede, og som gensvar herpå fik vi kærlige ord og kram, før de forlod os med Lukasevangeliet under armen.

I år var vi 20 medarbejdere fra forskellige menigheder, heraf to mænd. Fire af medarbejderne er forhenværende behandlere indenfor det alternative system, hvilket giver dem en god baggrund for at forstå den søgen og forvirring, folk kommer med. Derfor har de mulighed for at rådgive og svare på de søgendes spørgsmål.

Da Anette var tilbage efter foredraget, kom en ung kvinde ind til hende. Anette mærkede en byrde af sorg.



Kvinden var opvokset med en alkoholisk far og en dysfunktionel mor. Hun blev sat fri fra sin fortid og gik glad derfra.

Vi blev mødt med stor åbenhed fra de andre stande, og nogle af dem kom også for at få forbøn. Ind imellem havde vi tid til at besøge Mesterens Lys på deres stand og de besøgte også os. Folkekirkens stand var indrettet som en lille cafe', hvor man kunne få kaffe og lidt sødt, og i Bethestas boghandel var der mulighed for at købe lidt forskelligt.



Vi delte ca.1200 skriftsteder ud til dem, der gik forbi standen. Flere stillede gode spørgsmål til vores tro, som på den måde blev udfordret og vi fik træning i at svare. En kvinde, som vi gav et skriftsted, fortalte os om sin guru, som hun havde mødt på nettet, og siden hun var begyndt at snakke med ham, var hendes frygt forsvundet. Han havde sagt til hende, at hun skulle fortsætte med det, hun arbejdede med - organist i en kirke, tegning og maling. Hun var bange for at tale med os, for måske ville frygten komme tilbage. Vi talte nogle livgivende ord til hende, og i løbet af et øjeblik fik hun et helt andet og glad udtryk i ansigtet.

Inde i vores lille stand talte vi og bad med ca.150 mennesker, og vi bad til frelse med mindst 30, som modtog Jesus og blev født på ny. En blev døbt med Helligånden og begyndte at tale i tunger. Alle, der modtager Jesus, får et bogmærke med "Tillykke med dit nye liv" med dato, deres navn og forbederens navn samt et ord fra Jesus. Der er et telefonnummer på bogmærket, hvor de kan henvende sig, hvis de vil. Hver af os følger op på dem, som ønsker det og dem, vi bliver mindet om.

Irene Poulsen